



# BoniNieuws

## Agenda

nr. 7, 10 december 2020

ma.	7-12	
di.	8-12	Verkoop TSO-bonnen
wo.	9-12	gr. 7 gitaarles
do.	10-12	gr. 7 gitaarles Nieuwsbrief 6
vr.	11-12	Verkoop TSO-bonnen
ma.	14-12	Verkoop TSO-bonnen
di.	15-12	
wo.	16-12	- <b>Let op: 8.00 deuren open, we starten het kerstontbijt om 8.15 uur gezellig in het donker! Kerstochtend met kerstontbijt: neem je zelf gevulde "kerstontbijtbox" mee</b> - gr. 7 gitaarles
do.	17-12	- verkoop TSO-bonnen - gr. 7 gitaarles - zingen bij de kerststal met juf Lotte
vr.	18-12	- gr. 8 bezoek Wensboom - Start kerstvakantie: 12.00 uur
		Kerstvakantie 19-12 t/m 3-1

ma.	4-1	- start thema communicatie - gr. 6 saxofoonles
di.	5-1	
wo.	6-1	gr. 4 keyboardles
do.	7-1	Nieuwsbrief
vr.	8-1	
ma.	11-1	gr. 6 saxofoonles
di.	12-1	
wo.	13-1	gr. 4 keyboardles
do.	14-1	
vr.	15-1	

### Woensdag 16 december kerstontbijt, 8.00 deuren open

Woensdagochtend vieren we kerst met elkaar, iedereen in zijn eigen klas. We maken een mooie combinatie van het kerstontbijt en de kerstviering, waarbij Hemel en Aarde thema "Boom" onze leidraad is. In de dagen naar deze viering toe lezen we het kerstverhaal in 4 verhalen voor en hebben we met de leerlingen gewerkt aan lessen rondom het thema "Boom."

### Thema Boom Hemel en Aarde Levensboom

Er is een heel bekend plaatje van een boom in een cirkel, waarbij de takken uitwaaiëren tot de bovenste rand en de takken uitlopen naar beneden. Er zijn tekeningen en hangertjes van. Het wordt de levensboom genoemd, een symbool voor het leven zelf. De boom verbindt de hemel met de aarde, de lucht met de grond. Het is een beeld van verbinding en groei.

### Dankbaarheid

Bomen geven zuurstof, vruchten en noten – veel om dankbaar voor te zijn. Er is een Joods feest, Toe Bisjvat, dat bekend staat als een nieuwjaarsfeest voor bomen. Mensen bedanken de bomen voor het leven dat ze geven. In de Japanse cultuur is de bloesem van de kersenboom een thema dat vaak terugkomt.



De kersenbloesem bloeit prachtig, maar heel kort. Het staat symbool voor de pracht en kwetsbaarheid van het leven. Het Japanse kersenbloesemfeest heet Hamani matsuri.

## **Wijsheid**

Bomen zijn een bron van en een plek voor wijsheid. Het verhaal dat daarvan voor ons misschien het bekendste voorbeeld geeft, is het verhaal uit Genesis waarin Adam en Eva een appel van de Boom van Goed en Kwaad eten. Het verhaal is op veel manieren uitgelegd, maar los daarvan is het goed na te voelen waarom het beeld van zo'n monumentale, rijzige, oude boom het symbool geworden is van wijsheid. Zo mediteerde de Boeddha volgens de overlevering 49 dagen en nachten onder het rijke bladerdak van een bodhiboom, voordat hij verlichting bereikte. In een oud Canadees verhaal vertellen Indianen elkaar dat bomen en mensen elkaar vroeger konden verstaan en hun kennis van de wereld met elkaar deelden. De boom in school brengt altijd warmte, gezelligheid en verbondenheid met zich mee en dat is elk jaar weer een feest.

## **Kerstontbijtbox**

Alle kinderen namen deze week een box/doosje/schoenendoos mee naar school (zie Parro bericht van vrijdag 4-12) en versieren deze op school tot een kerstontbijtbox. Maandagmiddag nemen de kinderen de box weer mee naar huis. Thuis wordt de box gevuld en deze wordt woensdagochtend 16 december om 8.00 uur mee naar school genomen. Zo kunnen we veilig eten met elkaar en samen genieten van het kerstontbijt. Iedereen mag natuurlijk in zijn of haar mooiste kerstkleiding komen! We gaan er samen een mooie viering van maken!

Inhoud kerstontbijtbox:

- fles of beker met drinken
- 1 of meer belegde broodjes/bolletjes
- plakje tulband wordt verzorgd door wg Festiviteiten
- plakjes komkommer worden verzorgd door wg Festiviteiten

**Neem naast de gevulde box ook gewoon fruit en drinken mee voor het pauzemoment (ma-wo-vr=fruitdag).**

## **Burgerschap**

Leerlingen van 't Ruimteschip en de Bonifatius maken kerstkaarten, die we sturen aan alle senioren in Opmeer en Spanbroek. Zomer en Winter in je Bol kwamen natuurlijk te vervallen en zo hebben we toch aandacht voor de ander. Vrijdag 18 december bezoeken de leerlingen van groep 8 de Wensboom op het Burg. De Leeuwplein om een wens te doen voor een ander. U kunt vrijdag en zaterdag zelf ook een wens doen voor een ander bij deze boom of die bij de Schakel.

## **Kerstkaarten/kerstwensen**

Na de kerstviering krijgen alle leerlingen een kerstkaart namens het team. Om verdrietige gezichten, omdat bv. het ene kind meer kaarten ontvangt dan de ander en om een enorme papierstroom in de school te voorkomen, hebben wij in 2013 besloten dat we het uitdelen van goede wensen in de vorm van kerst-/nieuwjaarskaarten in de school niet toestaan. Wij vragen om uw begrip en rekenen op uw medewerking. Bedankt!

## **Opbrengst St. Maarten Actie Unicef**

Wat een prachtige opbrengst! €345,-!!! Hartelijk dank aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat.

**Bijlages bij deze** nieuwsbrief: Kerstinloop Bonifatiuskerk, nieuwsbrief SMO.