

Even voorstellen!

Mijn naam is Jolande van Loon, 56 jaar en woonachtig in Grootebroek.

Na de zomervakantie start ik met veel plezier als onderwijsassistente op de Pancratiuschool: 4 ochtenden per week.

Uw kind zal vast mijn naam wel eens noemen....

In welke groepen de ondersteuning precies gaat plaatsvinden weet ik op dit moment nog niet. Echter door mijn jarenlange ervaring als groepsleerkracht en intern begeleider ben ik breed inzetbaar! (En niet te vergeten: moeder van 2 volwassen zoons... Hihi)

Sinds 1998 heb ik op diverse scholen van SKO- West-Friesland gewerkt.

Nu de Pancratius, ik heb er zin in!

Tot 4 september!

Warme groet,

Jolande

