



Blok 6 van De Vreedzame School heeft als thema: 'We zijn allemaal anders'. In dit blok leren we dat we allemaal verschillend zijn en we leren open te staan voor elkaar.

U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:

- Zullen we samen eens drie verschillen en drie overeenkomsten tussen ons bedenken?
- Met wie uit jouw klas verschil jij heel erg? Kun je daar voorbeelden bij geven (bijvoorbeeld verschillen tussen culturen, religies, hobby's)?
- Noem eens een overeenkomst tussen jou en veel andere kinderen.
- Zoek jij wel eens vrienden/vriendinnen die juist anders zijn dan jij?

Veel kletsplezier!

